

Liturgie zondag 5 november 2017
Protestantse kerk Grolloo-Schoonloo

Voorganger: Gerhard ter Beek
Organist: Sietze Stob
Lector: Margriet Dilling

.....

Vriendschap.



Geen straat is te lang met
een vriend naast je.....

- Op de drempel

- Welkom

- Intocht en huldiging

- Aansteken kaarsen.

(gemeente staat)

- Lied 273: 1, 4, 5

- **Groet en bemoediging**

v. De Eeuwige zal bij U zijn

g. Ook bij U is de Eeuwige

v. Onze hulp is de naam van de Eeuwige

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. die trouw blijft tot in eeuwigheid

g. nooit laat varen het werk dat zijn hand begon.

- **Drempelgebed.**

v. God die van mensen houdt,

wij leggen onszelf aan u voor,

met alles wat ons bezighoudt,

met alles wat ons lukt

en alles waarin wij falen.

Geef ons het hart om elkaar

in vriendschap en liefde te

aanvaarden.

g. Geef ons het hart om u te aanvaarden. Amen

(gemeente gaat zitten)

- Lied 283: 1, 3, 5

- **Kindertijd**

- **Kyriëgebed**

v. zo zingen wij biddend

g.

Heer, ontferm U Taizé

Ky-ri-e, Ky-ri-e, Ky-ri-e-e-lei-son.

(1x herhalen)

○ **Lied 305: 1, 2, 3.**

○ **Inleiding**

○ **Muziek: Een keer trek je de conclusie.....**

Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed
Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee
Als ik in het water sprong, dook hij er achteraan
Een mooiere vriendschap, kon er in m'n ogen niet bestaan
Totdat hij verhuisde naar een andere stad
Ik heb als ik het goed heb nog een kaart van hem gehad

Een keer trek je de conclusie
Vriendschap is een illusie
Vriendschap is een droom
Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom

Ik kreeg toen een vriendin waarmee ik alles deed
Als zij begon te zoenen, dan vree ik met haar mee
Als ik begon te janken, kwam ze naast me staan
Een mooiere vriendschap, kon er in m'n ogen niet bestaan
Tot het moment dat ze spontaan mijn naam vergat
En bleek dat ze een ander vriendje had

Een keer trek je de conclusie
Vriendschap is een illusie
Vriendschap is een droom
Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom

Als het gaat om geld
Als het gaat om vrouwen
Als het gaat om alles wat je lief hebt
Wie kun je dan vertrouwen?

Een keer trek je de conclusie
Vriendschap is een illusie
Vriendschap is een droom
Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom

-Vriendschap
Een keer trek je de conclusie

-Gaat nooit voorbij
Vriendschap is een illusie
-Dat geldt voor mij
Vriendschap is een droom
Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom

○ **Lezing: 1 Samuel 18: 1 -4**

○ **Muziek: een vriend zien huilen**

Natuurlijk wordt alom gestreden
En zwijgt voor velen de muziek,
De tederheid is overleden
En de illusies zijn doodziek.
Natuurlijk laat zich alles kopen
Voor wie er maar het meeste biedt
En worden bloemen stukgelopen
Maar een vriend zien huilen... Kan ik niet.

Natuurlijk hebben wij verloren
En wacht de dood ons aan het eind,
Met onze schouders ver naar voren
Staan wij nog amper overeind.
Natuurlijk zijn we vaak bedrogen
En liggen vogels in het riet
Die voor het laatst hebben gevlogen
Maar een vriend zien huilen... Kan ik niet.

Worden er steden stukgesmeten
Door kinderen van vijftig jaar
Dan wordt het leed weer gauw vergeten
Voor nieuw verdriet of nieuw gevaar.
En die stations vol met verdwaalden,
Al te ver heen voor elk verdriet.
Geen enk'le waarheid die het haalde,
Maar een vriend zien huilen... Kan ik niet.

Natuurlijk, spiegels zijn integer;
Geen moed genoeg om jood te zijn,
Niet elegant genoeg voor neger,
Geen licht, alleen maar valse schijn.
In eigen kilheid zo gevangen

Dat men voor liefde zich verschuilt,
Zo aan het eind van elk verlangen,
Maar dan een vriend te zien... Die huilt.

○ **Tekst: Vriend, Chaim Potok**

○ **Orgelspel**

○ **Lied 791: 1, 2, 3, 4, 5, 6.**

● **Dienst van delen en gebeden**

○ **Collecte**

○ **Gebed over de gaven**

○ **Voorbeden**

Voorganger: zo bidden wij zingend

Gemeente:



Heer, on - ze God, wij bid - den U, ver - hoor ons.

○ **Stil gebed**

○ **Onze Vader.**

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in
eeuwigheid. Amen.

- Lied 793: 1, 2, 3.
- Wegzending en zegenbede.
- Zingen: Gezegend gaan wij nu van hier:

t. Marijke de Bruijne *m. Johann Crüger (1653)*

Ge - ze - gend gaan wij nu van hier,
 en God gaat met ons mee
 en geeft ons moed en le - vens - kracht,
 zo gaan wij niet al - leen.